

Het grote los-laait-lied

X 12

naar een oude boeddhistische parabel
tekst en muziek: Henk Harmsen

♩ = 82

Fm G/f

hoor hoe het wa - ter
al - - - - les wat voert naar

C7/e Fm

bul - - - dert en don - dert
vre - - - de, be - vrij - ding

B♭m7 C Fm/a♭ C

daar in de ver - te een glimp: de o - ver - kant
is als een vlot, brengt je naar de o - ver - zij

Fm G/f

vei - - - - lig ge - dra - gen
voor - - - bij die beel - den

C7/e Fm

o - - - - - ver de gol - ven
en die ge - dach - ten

B♭m7 G7/b B♭m6/c C

laat het vlot ach - ter op het strand
ben je los ben je wer - kelijk vrij

laat los laat los laat los
 laat los laat los laat maar los
 ook al lijkt het mis-schien
 de grond waar - op je staat
 laat maar los, laat je hou - vast los