

Werp mij terug

x 99

tekst: Martin Schuitemaker en Henk Harmsen
muziek: Henk Harmsen

strand na de storm zij raapt vol zorg en werpt een zee-ster in zee
als ik ooit val, raap jij mij op? breng jij mij terug naar de zee?

-val-len-de ster-ren-wie wil nietgraag le-ven al spuugt hem de brandigweer
geef mij niet op, lief-ste. maak het ver-schil, lief-stewerp mij de bron te-ge-

uit? zie hoe ze danst op het strand meis-je, maak
moet zie hoe hij danst op het strand jon-gen,maak

jij het ver-schil?
 voor de-ze ster wel, mijn lief.
 jij het ver-schil?
 voor de-ze ster wel, mijn lief.

meis - je, het zijn er zo veel
 jon - gen, het zijn er zo veel
 raap mij toch op werp mij te-

rug terug in het zil - te wa - ter
 raap mij toch op

werp mij te - rug terug in het zil - te wa - ter