

Een lentelied

X 116

geïnspireerd door

When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd

van Walt Whitman (1819-1892)

tekst en muziek: Henk Harmsen

$\text{♩} = 100$
B \flat

o - ver de borst van de len - te, het land,
weet je nog hoe't was? een he - mel - se geur,

B \flat /d Eb/g C7/e F
ont - wa - ken - de ste - den, om - ge - woeld zand
bloe - ien - de se - rin - gen voor on - ze deur,

B \flat F/a Gm Eb
langs klei - ne steeg - jes, in bloei - en - de tuin
spe - len - de kin - de - ren, wij hand in hand...

B \flat /f Eb/f Cm/f F7 B \flat
waar bloe - men ver - drin - gen eeu - wen - oud puin
gek, hoe het ver - le - den stil - aan ver - zandt

Gm Dm/f Eb B \flat /d
te - mid - den van het gras op het veld,
le - ven snelt in een oog - wenk voor - bij

Cm7 Cm/b \flat F/a F7
langs rij - stro - ken, ein - de - loos groen
en niets blijft be - staan hoe het was

B \flat F/a Gm Eb
graan in de ak - ker staat op uit de dood
zo - mer nog ver en de win - ter dicht - bij

B \flat /f /f B \flat
de boom - gaar - den bloe - se - men rood
wacht, len - te! wacht e - ven op mij